

Vraag het aan Morya

Levenslessen



De schoonheid van het leven ontdekken

“Eerst moet je in jezelf de vreugde vinden voordat je eigenlijk wezenlijk belangrijk kan zijn voor andere mensen. Je moet dus de schoonheid van het leven in jezelf ontdekken en daardoor de schoonheid om je heen verspreiden, zowel in gedachten als in handelingen als in je gevoelens.

Wanneer je dit kan, zal je eerlijk zijn tegenover het leven en zal je gebruiken wat je nodig hebt, maar ook niets meer. Je zal zuinig zijn met het leven en zuinig met je tijd. Je zal weten op welke manier je verder en steeds verder kan gaan. Het zal zijn dat je daarin ook de vreugde vindt dat je niet verder wil zijn dan je bent.

Want ook daarin moet je eerlijk zijn en durven staan op het moment van je leven dat je zegt: “Kijk, nu ben ik hiermee bezig en straks, dat zie ik wel.” Dat brengt een openheid. Als je dat kan beleven, als je die openheid kan hebben in je leven nu en als je weet dat er nog een vervolg is, dan kan je inderdaad altijd verder en sluit je je nooit af voor mogelijkheden.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 12: ‘De werkelijke geboorte’) © Mayil.com